

Hvor du sætter din fod

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli'r der spor af din fod.

Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen'skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.

Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
Vores fremtid bli'r farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
med musik i dit skød.

Når du husker at le,
lukker hovedet sig op og gi'r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad logik ikke fatter.
Det er ligesom et kærtegn fra livets idé
når du vover at le.

Du er en del af os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?

Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi'r til det fælles
bli'r til mer' end der tælles.
Det la'r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.



Linedanser

Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig,
selve livet
du fik givet,
gå nu kun din vej.

Du må turde træde ud,
hvor dit liv kun er dit.
Det briste eller bære må
dette ene skridt.

Give fra dig hvad du magter,
da ser du,
en dag du nåede ud
og danser til himmelens
stjerneskud.

Kære linedanser, hop nu
ud ved siden af.
Se dig danse,
bare sanse,
gøre hvad du ka'.

Være én, men én iblandt.
Og mødes så du gror.
Ja vent dig meget fra den kant:
Denne er din jord!

Tro mig, når jeg siger til dig
det største –
det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen
blå.

Kære linedanser, ser du
livet er et net,
øjeblikke,
tro blot ikke,
dansen kun er let.

Og en dag gør livet ondt,
det ved jeg, at det vil.
For livet er et liv på trods,
smerten hører til.

Ud af sorgen vokser lykken
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har træ'r i
blæst.

Linedanser - vælg livet
hvilken er din vej?
Følge hjertet uforfærdet.
Sige ja og nej.

Verden spørger tit hvordan
og alt for lidt hvorfor.
Der er så mange ting man kan
- stå for det du tror!

Gid du aldrig mister modet
og lader
det onde uimodsagt.
Når viljen befries, - da falder
magt.

Linedanser i det høje
dans vidunderligt!
For det næste
er det bedste:
Glæden ubestridt!

Tænk at få balancekunst
Så helt ufatteligt!
At modtage sin stang og snor
ganske kvit og frit.

Uanset om du nu tror det,
så ved jeg,
at lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en
vej.



Danskerne findes i mange modeller

Danskerne findes i mange modeller
og stadig kommer der nye til
Er vi et folk, når det virkelig gælder?
Og hvem kan bestemme, hvad folket vil?
*Lad os tale om det frit
lære hvor vi står
Blive tvivl og kulde kvit
skabe gyldenår*

Vel kan vi strides om guder og penge
og dømme hinanden til ensomhed.
Sammen forbliver vi stadig så længe,
vi lever og bor på det samme sted.
*Lad os tale om det frit
lære hvor vi står
Blive tvivl og kulde kvit
skabe gyldenår*

Danskerne findes i mange modeller,
For livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord, der fortæller
om fællesskabet, hvor alle er med.
*Lad os tale om det frit
lære hvor vi står
Blive tvivl og kulde kvit
skabe gyldenår*



Uddybning af værdigrundlaget:

Skolens værdigrundlag er inkorporeret i skolens logo,

som i sig selv rummer flere værdier.

Grundlaget er forsøgt fremstillet, således at det er let at huske for de personer, som har berøring med skolen. Her tænkes især på eleverne, personalet, bestyrelsen, skolekredsen og forældrene.

Derudover

har det også været vigtigt, at værdierne ikke behøvede lange forklaringer for at forstå dem.

I de fire første fødder på logoet er repræsenteret et lille udsnit fra sange, som vi er glade for at synge på Næsgaard.

De to første fødder er fra "Danskerne findes i mange modeller" af Ebbe Kløvedal Reich. Den tredje

fod er fra "Hvor du sætter din fod" af Jens S Andersen og Sigurd Barrett. Fjerde fod er fra "linedanser" af Per K Kjærsgaard. Den femte og sidste fod er ikke fra en sang.

Sidste fod indeholder vores holdning til værdien af at bevæge sig.

Første fod siger: "Danskerne findes i mange modeller,

for livet kræver **mangfoldighed**"

På Næsgaard Efterskole hylder vi mangfoldigheden,

og vi tror på den som en vigtig medspiller i dannelsen af vores unge mennesker.

Anden fod siger: "**Levende** er kun de **ord**, der fortæller om **fællesskabet**, hvor alle er med.

Det levende ord refererer til, at vi er inspireret af de grundtvigianske holdninger og livsværdier, og vi derfor prioriterer det levende ord. At fællesskabet er vigtigt, det er en selvfølge på vores skole.

Tredie fod siger: " Du har fat i et stykke af dit **medmenskes** lykke. Vil du **yde dit bedste** for dig selv og din **næste**.

Disse sætninger markerer skolens forventninger til eleverne. Uanset evner forventer vi at alle gør sig umage - ikke kun for sig selv - men også for sine kammerater.

Fjerde fod siger: "De stærkeste rødder har træer i **blæst**"

Vi vil tilstræbe på skolen, at eleverne får udfordringer

på hver deres niveau. Disse udfordringer vil indimellem føles som "modvind". Når modvinden bliver tacklet i stedet for at flygte fra den, så vil vi opleve, at vores unge mennesker bliver i stand til at møde svære opgaver uden at vælte.

Femte fod siger: "Et år i løb - en efterskole i bevægelse.

Siden skolens start har vi prioriteret at hjælpe de

unge mennesker til nogle sunde bevægelsesvaner. Dette gøres blandt andet gennem løb, som er obligatorisk

på vores skole.

Vi mener, at skolen har pligt til, at sørge for at de unge mennesker er rustet til et langt liv i bevægelse.

Ud over den fysiske bevægelse er vi bevidste om, at det også er vigtigt at flytte sig mentalt. I samme sætning prioriterer vi også, at skolen hele tiden udvikler sig og er i bevægelse, således at vi har en skole " i tiden - og til tiden"

Eleverne vil hvert år få fremlagt værdigrundlaget, ligesom at vi også vil italesætte værdierne i sangene

som er repræsenteret i værdigrundlaget.

Sangene i deres fulde udstrækning kan ses på skolens

hjemmeside.